



Theorie en lastige woorden les 1

Doel: Om te lezen



Gemengde gevoelens

'Daar komen ze!' Marie juicht en zwaait enthousiast met haar vlaggetjes. Langzaam rollen de tanks van de Canadezen dichterbij. Sommige mensen in de straat zingen het Wilhelmus. Opgewonden stoot Marie haar grootvader aan. 'Kijk, grootvader, daar zijn ze. Deze jongens hebben voor onze vrijheid gevochten! Eindelijk is die rotoorlog voorbij!' 'Ach, Marie', zegt grootvader. Marie kijkt haar grootvader verbaasd aan. Hij lijkt helemaal niet blij. 'De oorlog is dan wel voorbij', zegt grootvader, 'maar kijk eens om je heen: de Duitsers hebben zoveel kapot gemaakt. We moeten het hele land weer opbouwen'.

de wereldoorlog

Oorlog waar landen uit alle werelddelen aan meedoen.

de dictator

Iemand die alleen de baas is.

de bezetting

Als een land met geweld door een ander land wordt bestuurd.

het slachtoffer

Iemand die buiten zijn of haar schuld schade lijdt.

zich overgeven

Stoppen met de strijd.