



Theorie en lastige woorden les 1

Doel: Om te lezen



Een toevallige ontmoeting

Moet je die mannen in het zwart zien. Ik moet hier weg, denkt Eva da Pinta. Ze keert zich zo snel om, dat ze tegen een man met een zwarte hoed op botst. 'Neemt u me niet kwalijk, het gebeurde per ongeluk,' zegt ze in haar beste Nederlands. 'Maar mevrouw, dat is toch niet erg. U komt van ver?' Eva maakt zich snel uit de voeten. Erg beleefd is Eva's gedrag niet, maar machtige mannen maken haar bang. In Portugal, het land waar ze vandaan komt, kon je vanwege je geloof op de brandstapel belanden. Als Jodin heeft Eva daar vaak voor haar leven moeten vrezen. De mensen zeggen wel dat ze hier in de Republiek veilig is, maar ze blijft op haar hoede.

de republiek

Land zonder vorst (koning).

de specerij

Gedroogde stukjes van een plant waarmee je voedsel een smaak geeft.

het ambacht

Werk waarbij je iets maakt met je handen en eenvoudig gereedschap.

de Gouden Eeuw

Tijd toen een groep Nederlanders erg rijk was (1600-1700).

de plantage

Groot landbouwbedrijf in de tropen.

de handel

Het kopen en verkopen van goederen.

de regent

Iemand die meewerkt aan het besturen van steden, provincies en het land.