



## Theorie en lastige woorden les 4 – blad 1

Doel: Om te lezen



De Franse koning werd door een bisschop gekroond.

### Tussen nieuwe staten

De Duitse keizer was in de middeleeuwen de baas over het gebied dat nu Nederland is. Omdat zijn rijk zo groot was, vroeg hij edelen, zoals graaf Floris V, graaf van Holland en Zeeland, om een deel voor hem te besturen. Maar doordat de keizer niet in de buurt was, gingen de edelen hun eigen gang en werden ze steeds machtiger.

In Frankrijk en Engeland ging dat anders: deze landen veranderden

in de middeleeuwen in moderne **staten**. Beide landen werden bestuurd door een koning die veel te vertellen had. De koning bestuurde het land vanuit één plek en hij nam mensen in dienst die zijn wetten en regels moesten uitvoeren. De adel moest voortaan naar de koning luisteren. Floris V wilde zijn graafschap ook op zo'n manier besturen.

### de staat

Een land met een eigen bestuur.

### Kastelen in Holland

Rond 1280 bouwde graaf Floris V een groot kasteel langs de Vecht bij Muiden. Het Muiderslot was een verdedigingswerk. Dat kun je zien aan de rechthoekige vorm, de torens en de kantelen. Achter de kantelen verstopten boogschutters zich om aanvallers te bestoken met pijlen. Floris V woonde niet op het Muiderslot, maar op een kasteel in Den Haag: het Binnenhof. Om de andere edelen te laten zien dat hij de belangrijkste was, liet de graaf zijn kasteel uitbreiden met een grote zaal, in de stijl van het paleis van de Engelse koning. In deze Ridderzaal sprak hij met zijn leenmannen af, voordat ze gingen jagen.



Het Muiderslot was een verdedigingswerk.

### het verdedigingswerk

Kasteel van waaruit je je goed kunt verdedigen tegen aanvallers.

### de kanteel

Stuk muur (op een kasteel) dat omhoog steekt.



## Theorie en lastige woorden les 4 – blad 2

Doel: Om te lezen



Het zegel van Floris V.

### Ruzie tussen de edelen

Floris V was goed voor de boeren en de steden in zijn graafschap. Zonder de boeren zou hij zelf ook geen eten hebben. En zonder de steden zou de graaf niet zo rijk zijn. De verkoop van stadsrechten leverde de graaf veel geld op, dat hij besteedde aan de bouw van kastelen en het inhuren van soldaten. Floris V zette zijn legers in om nieuwe gebieden te veroveren en de edelen hier te laten zien dat hij de baas was.

De leenmannen van Floris V waren niet blij met hun graaf. Hij had ervoor gezorgd dat de boeren meer rechten hadden gekregen en dat de steden zelfstandig waren. Straks hadden zij niks meer te zeggen! Boos noemden de edelen hun graaf de 'God van de boeren'. In 1296 bedachten de leenmannen een plan: ze zouden Floris V tijdens een valkenjacht gevangennemen en opsluiten in het Muiderslot.

### de valkenjacht

Manier van jagen waarbij een valk wordt gebruikt.

### Het verhaal van...

#### De moord op Floris V

Woest waren de boeren toen ze hoorden dat graaf Floris V gevangen was gezet in zijn eigen Muiderslot. Gewapend met hooivorken trokken ze naar het kasteel om hun graaf te bevrijden. Maar toen de boeren bij het slot aankwamen, was de graaf weg. De edelen hadden hun gevangene op een paard gebonden en waren met hem gevlucht. Bij Naarden werd de groep ontdekt door boeren, die Floris wilden bevrijden. Dat was niet de bedoeling! Voordat de boeren hun graaf konden helpen, hadden de edelen hun zwaard al gegrepen en staken zij Floris V dood.



De edelen steken graaf Floris V neer en vluchten.