



## Theorie en lastige woorden les 1

Doel: Om te lezen



### De koning heeft ruzie

Vlissingen, 1559. Het is altijd druk in de haven, waar grote schepen hun handel komen laden en lossen. Vandaag gaat koning Filips terug naar Spanje. Op de kade nemen Nederlandse edelen afscheid van hem. Willem van Oranje wenst de koning namens alle edelen een goede reis. 'Mooi, daar zijn we vanaf,' fluistert een edele. 'Stil toch,' schrikt zijn buurman en wijst op de Spaanse soldaten. Filips heeft ruzie met de edelen over het bestuur en hij is boos omdat er veel kritiek is op de kerk. Opeens valt de koning uit. 'Het komt allemaal door u, u, u!' snauwt Filips en hij wijst naar Willem.

### de handel

Het kopen en verkopen van goederen.

### de Bijbel

Belangrijk boek van christenen.

### de slaaf

Iemand die het eigendom is van iemand anders.

### de christen

Iemand die gelooft in God en Jezus Christus.

### de priester

Belangrijke man bij een geloof.

### de paus

De belangrijkste priester en baas van de kerk.

### de heilige

Iemand die van de paus vereerd mag worden voor zijn goede daden.