



Theorie en lastige woorden les 1

Doel: Om te lezen



Schoon wasgoed

'Dag meneer Jean, wat een toestand op het plein, hè?' De wasvrouw kijkt naar het schavot. 'Wie had dat ooit kunnen denken?' Jean staat stil. 'Dag Marianne, is het gelukt?', vraagt hij. 'Jawel meneer, de was is schoon. Maar kijkt u nu eens, ze gaan de koning onthoofden. Een zwarte dag!' Jean lacht. 'Dat begrijp jij niet, Marianne, maar het is juist een geweldige dag. De koning dacht alleen maar aan zichzelf en niet aan zijn volk. Het Franse volk heeft het beter zonder koning.' Marianne zucht. 'U bent naar school geweest, dus u zult het wel weten, maar moet hij echt alleen daarom de doodstraf krijgen?'

de belasting

Geld dat je moet betalen aan bestuurders.

het buitenhuis

Een mooi groot huis buiten de stad.

de opstand

Als veel mensen ergens tegen in verzet komen.

de pruikentijd

De tijd waarin belangrijke mannen pruiken droegen.

de patriot

Burger die in opstand kwam tegen de regenten.

de stadswacht

Een soort politie.

de vrijheidsboom

Een boom die is versierd om de vrijheid te vieren.

de revolutie

Een grote verandering.